

## Türk Dil Kurumu Yayınları

İçindekiler

KİSA İTMALARI   
HAMZA ZÜLFİKAR ARMAĞANI  
SUNUŞ

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR ARMAĞANI   
Mehmet ÇİFTÇİ

Sabahat Münazir   
Ahmet Deniz ABİK

## HAMZA ZÜLFİKAR ARMAĞANI

İlhan Arıcan   
Eyyüp AKMAN

Saim Süre "Şerif Arı Çırımı"   
L. Hakkı AKŞOYAR

Kemaloglu Rıme'nn   
Abdullah BAĞDEMİR

Büyükli Nâmid Ekeren   
Değerlendirmesi

Ekrem BEKTAS

Türkçenin Komşusu DİDİM 2014-07-03

Erdogan BOZ

Turkçenin Koca (İlkâyesi)

Serif AL BOZKURT

Corum Münzesi 1917-1922   
Geçen Yıllar Şerif Arı Çırımı

All GİN

Halik Hükümlerinde Toplumsal Kriterler ve Eşitlik

Fatma ÇETİN

Ankara, 2021

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  
Türk Dil Kurumu Yayımları: 1435

**Kaynakça:**

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  
**Türk Dil Kurumu Yayımları: 1435**

**HAMZA ZÜLFİKAR ARMAĞANI**

**Metin Denetimi ve Yayıma Hazırlayan:**  
AYK Uzmanı Hatice YAZICI MALKOC

\*

**Sayfa ve Kapak Tasarımı:**  
TDK - Dilek SERBETÇİ

\*

**Baskı:**

Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Sebze Bahçeleri Caddesi No.: 95/1  
06070 Altındağ / ANKARA  
Telefon: +90 (312) 341 10 20  
Belgegeçer: +90 (312) 341 30 50

\*

**Birinci Baskı:** Ankara, 2021 Aralık

**Baskı Sayısı:** 500 adet  
**ISBN:** 978-975-17-4969-7

\*

**Dağıtım:**

Türk Dil Kurumu  
Atatürk Bulvarı No.: 217  
06680 Kavaklıdere / ANKARA  
Telefon: +90 (312) 457 52 00  
Belgegeçer: +90 (312) 468 07 83  
Genel ağı: <http://tdk.gov.tr>

\*

©5846 sayılı Yasa'ya göre  
eserin bütün yayın, çeviri ve alıntı hakları  
Türk Dil Kurumuna aittir.

## MECMUÂLAR ARASINDAN: BİR KASTAMONU ŞİİR MECMUÂSI

Eyüp AKMAN\*

### Metin

Gerek divan edebiyatında ve gerekse halk edebiyatında şiir yazmış şairlerin tam bir divanlarının oluşturulabilmesi için onların yazdığı şiirlerin çesitlemelerine de (varyant) ihtiyaç vardır. Şiir mecmuları bu bakımdan son derece faydalıdır. Bir şiirde okunamayan veya daha evvel yanlış okunmuş bir kelime, şiirin diğer çesitlemesinde net olarak karşımıza çıkabilmektedir. Şiir mecmuları daha ziyade yerel şairlerin şiirlerini ihtiva etse de zaman zaman büyük şairlerin şiirlerine de yer vermiştir. Hatta o büyük şairin daha evvel hiç bilinmeyen bir şiiri, şiir mecmuları arasında bulunabiliyor<sup>1</sup>. Nitekim Kastamonu'da elimize geçen bir şiir mecması da bu tarz bir eserdir.

Mecmua, iç içe iki karton cıtlıdır. Dış kapağın üstüne vişne çürüüğü reninde ince bir kâğıt yapıştırılmıştır. Mecmua 16,5x12 ebadındadır. Baş ve sondardaki iki kapak hariç 35 varaktır. Arada bir varak kopmuştur. Defterin içine sayfa numarası verilmiştir. Toplamda defter 70 sayfadan oluşmaktadır. Defter, iki yanı kırmızı çizgilerle çizilmiş sarı renkli bir okul defteri görünümündedir. Defterde asıl şirler orta kısımdadır. Zaman zaman kenarlara başka şirler ilave edilmiştir.

İkinci kapağın başında kurşun kalemlle yazılmış bir temellük kaydı vardır: "Haza mecmâ Mergüze nahiyesinin İslâm karyesinden Fazlizâde Molla Bekir Âgâhindir. Kimse mâni' olmaya. 5 Muharrem 318. Fiati 20 guruş". Buradan anladığımıza göre mecmua, 5 Mayıs 1900 tarihinde, 20 kuruşa, şu an Kastamonu'nun bir ilçesi olan İhsangazi, eski adıyla Mergüze nahiyesinden Molla Bekir Âgâh tarafından satın alınmıştır. Demek oluyor ki mecmuanın yazılma tarihi 1900 yılından öncedir. Bu kaydın dışında, mecmuayı kimin yazdığını dair bir kayıt yoktur.

\* Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi.

<sup>1</sup> Şiir mecmuları arasında Fatih Köksal, Bâki ve Âşık Paşa'nın yeni şiirlerini tespit etmiştir. bk. Köksal 2016: 213, 239.

Mecmuanın ana sayfalarına yazılan yazı, okunaklı nesihtir ve siyah mürrekkeple yazılmıştır. Mecmuadaki yazılar tek elden çıkmıştır. Mecmuanın baş iç kapağında “*Yâ Ali*” ve “*İmamköy*” ibareleri vardır.

İç kapakta, kurşun kalemlle sonradan yazılmış, Emrah’ın “söyle ağlasun” redifli bir şiirini görüyoruz. Birinci sayfada ise Fuzûlî’nin “*Ey vücûd-ı kâmilin esrâr-ı hikmet masdarı/ Masdarı zâtın olan eşyâ sıfâtin mazharı*” beytiyle başlayan gazeli yer almaktadır.

İkinci sayfanın başında “*Cenâb-ı Türâbi*” yazmaktadır. Burada Türâbi’ye ait bir Kerbela Mersiyesi vardır. Bu sayfanın iki kenarında Erzurumlu Emrah'a ait “*kerâmetinden*” ve “*dost*” redifli iki koşma bulunmaktadır.

Mecmuanın tamamında yer alan şairler ve şiirlerinin bulunduğu sayfa numaraları şöyledir: Fuzûlî (s. 1, 14), Türâbi (1, 3), Fevzi (4, 8, 9, 12, 20, 21, 25, 43), Nûrî (3, 5), Nâbî (3, 17, 18), Râzî (6, 16), Ceyhûnî (6, 40), Surûrî (6), Vâsif (10, 11, 12), Figânî (10, 39), Meydânî (10, 11, 13, 14, 15), Kemâlî (15), Hayâlî (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 59), Rûşdî (17), Sezâyî (25), Nevres (26, 27), Nef’î (28, 29, 30, 31, 32, 33, 34), Hayretî (35, 38), Nesîmî (36), Yahya Bey (37), Zahmî (41), Ruhî (44, 45), Râmız (51), Emrah (2, 5, 7, 13, 18, 19, 41, 42).

Defterde şairi belli olmayan şiirler de vardır. Defterin altmışinci sayfasından son sayfasına kadar olan kısmında Arapça dualar yer almaktadır.

Yukarıdaki şairlerden Fevzi, Kemâli, Meydânî Kastamonuludur. Âşık Erzurumlu Emrah Kastamonu'ya gelmiş ve uzun süre burada yaşamıştır. Âşık Kemâli (1821-1892) ve Âşık Meydânî (1815-1897) Emrah'a çırak olmuşlardır. Kemâli'nin çırığı da Âşık Fevzi'dir (Akman 2018: 276).

Tokathlı Nûri de Erzurumlu Emrah'in çırığıdır. Nûri'nin çırığı da Ceyhûnî'dir. Bütün bunlar bize gösteriyor ki bu mecmuayı Kastamonu'da şire meraklı birisi oluşturmuştur ve bu şiirleri Kastamonu'daki âşık ve şairlerden kaydetmiştir.

Diğer şiirler, tanınmış divan edebiyatı şairlerine aittir. Bu şiirler etrafında incelendiğinde daha önce yayımlanmamış olanlarına rastlayabiliriz. Biz burada sadece Erzurumlu Emrah'ın şiirlerini vermekle yetineceğiz. Şiirleri söz varlığı bakımından zengindir. “*Kendi şerâfetin bilmeyen âdem/Ne bilsin gayrının şerâfetinden.*” gibi atasözleri ve “*Gönül beytullahtar cevr edip yıkmâ/Çeşm-i hakaretle kimseye*” bakma gibi nasihat sözleriyle şiirleri ile edebî değer kazanmıştır. Mecmuayı incelemek üzere bir öğrencimize yüksek lisans tezi olarak verdığımızı de ilave edelim.

## Erzurumlu Emrah'ın Şiirleri

### A. Aruzlu Şiirler

- 1- Ey sabâ derdim budur dildâre söyle ağlasun<sup>2</sup>  
 Hasbihâlim ol lebi sükkâre söyle ağlasun  
 Hüsnüne âşık olup aşkın yolunda her zaman  
 Çekdiğim mihetneleri ol yâre söyle ağlasun  
 VASF-ı hâlim söyleyim sen dinle ey bâd-ı sabâ  
 Ol güzeller serdarı hünkâra söyle ağlasun  
 Sakla zârim duymasın kûyundeki o hâreler  
 Bülbül-i gûyendesi gülzâre söyle ağlasun  
 Nâme yazsam derdiyle *Emrah* kan ağlar hâmeler  
 Öz dilinle ol şîrin güftâre söyle Ağlasun

*Divan / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün*

- 2- Ey ismi gibi behcet-i esmâda ferîde<sup>3</sup>  
 Yokdur sana hemtâ hele hûride perîde  
 Evsâfını evrâk-ı sahîh üzre yazarken  
 Destimde tutuşdu bu şeb âhîmla cerîde  
 Çoktan beri söylemedi ahvâl-i şeririn (?)  
 Bilmem ki o kâfir yine girmiş mi Girîd'e (?)  
 VASF eyleyemez kimse 'izâr içre şükkûfun  
 Kum saatidir sanki derûnun kederi de  
 Emrâh gibi bir sâhib-i irfân ele girmez  
 Bir sencileyin dergah-ı hidmetde merîde

<sup>2</sup> Bu şiir iç kapağa sonradan kurşun kalemlle yazılmıştır. Şiirin çeşitlemeleri için bk. Erkal 2014: 202, *Divan* 1332: 44.

<sup>3</sup> Bu şiir on üçüncü sayfadadır. Şiirin çeşitlemeleri için bk. *Divan* 1332: 51, Erkal 2014: 236, Akman 2011: 189.

*Kalenderi / Mefû lü / Me fâ i lü / Me fâ i lü / Fe û lün*

- 3- Ey gülşen-i behcette biten verd-i tarâvet/V'ey bûy-i letâfet<sup>4</sup>  
 Cennette mi ser çekdin ayâ serv-i kâmet/Bilmem ne alâmet  
 Sen pâdişâh-ı kişiwer-i mahbûb-ı cihânsın/Sultân-ı zamânsın  
 Gel tahta cülûs eyle ayâ şâh-ı adalet/Sen şâh-ı vilâyet  
 İnsân diyemem ben sana ey mâh-ı münevver/Ruhsâr-ı mübedder (?)  
 Hüsnündeki var bunca nezâketli sabâhat/Allah'a emânet  
 Cânâ bu nezâket bu letâfet bu ne zibâ/Sol nev-arûs âsâ  
 Öğmüs de yaratmış seni meşâttâ-i kudret/Vermiş sana ziynet  
*Emrâh* sana bülbül gibi ey ruhları gülgûn/Bin cân ile meftûn  
 Gel pâdişâhim başın içün eyle inâyet/Kıl nâil-i vuslat

*Müstezad / Mefû lü / Me fâ i lü / Me fâ i lü / Fe û lün (Mefû lü / Fe û lün)*

- 4- Azîzâ tekye-i aşkin ezel irşâdi ben çıktıdim<sup>5</sup>  
 O pîrin himmetinden feyz alan dil-şâdi ben çıktıdim  
 Bu meydâna hezârân merd-i kâmil çıktılar ama  
 Velî aşk içre cânâ baş u cân nakkâdi ben çıktıdim  
 Geçürdi Vâmik Ferhâd Mecnûn nevbet-i aşkin  
 Bu esnâda habîbim anların endâdi ben çıktıdim  
 Hakîkat bî-sütûnunda çeküp nakkâşî âşiklar  
 Didiler var mıdır bu Şîrin'in Ferhâd'ı ben çıktıdim  
 Bu meydâna çıkanlar ekseri zîndik olur derler  
 Hezârân hamdülillah râh-ı Hakk münkâdi ben çıktıdim  
 Halas olmaz düşenler pençe-yi polada gamdan  
 Kazâ-yı aşkin ey âşık bugün sayyâdi ben çıktıdim  
 Ne şâirler çıktıdur Erzurum'dan lîk *Emrâhî*  
 Bu devrândan hakikat bezminin üstâdi ben çıktıdim

<sup>4</sup> Bu şiir kırk birinci sayfadadır. Şîrin çeşitlemeleri için bk. *Divan* 1332: 40, Erkal 2014: 293, Akman 2011: 47.

<sup>5</sup> Şiir kırk ikinci sayfadadır. Çeşitlemeleri için bk. *Divan* 1332: 40, Erkal 2014: 188, Akman 2011: 44.

*Mefâilün / Mefâilün / Mefâilün / Mefâilün* İşââ ümîdeq i-sîyâh

## B. Heceli Şiirler-Koşmalar

- 1- Şâd olmak dilersen ey dil-i nâşâd<sup>6</sup>  
 Fâriğ ol cihânın feragatinden  
 Meclis-i devrânda kalmadı bir dad  
 Sefer kılmak yeğdir ikâmetinden  
 Gûş eyle pendimi ey nûr-ı dîdem  
 Bu pendi ârifler söylemiş akdem  
 Kendi şerâfetin bilmeyen âdem  
 Ne bilsin gayrının şerâfetinden  
 Hakk'a ihlâs ile olanlar bende  
*Emrâhî* anlardır aşka efgende  
 Eğer kâbiliyet yok ise sende  
 Ne fayda şeyhin kerâmetinden
  
- 2- Sür mâsivâyı safha-yı dilden<sup>7</sup>  
 Bekâyı nakş eyle levm-i hayâle  
 Kurtulmak dilersen bu kâl-ı kilden  
 Var intisâp et bir ehl-i hâle  
 Dinle nasihatim ey ehl-i fûnûn  
 Âdab-ı erkânda böyledir kânun  
 Kelâmın gümüşse sükûtun altın  
 Sükût ile ermiş eren kemâle  
*Emrah* âşık isen cemâl-i dosta  
 Cehd eyle iresin visâli dosta  
 Sabr-ı tahammül et celâl-i dosta  
 Celâlden ayrılır lutf-ı cemâle

<sup>6</sup> Bu şiir ikinci sayfanın sağ kenarında kayıtlıdır. Şiirin çeşitlemeleri için bk. Erkal 2014: 339, Akman 2011: 128.

<sup>7</sup> Bu şiir, defterin ikinci sayfasının alt ve sol tarafında kayıtlıdır. Çeşitlemeleri için bk. Erkal 2014: 307.

- 3- Hayâl-i pâkîndir kâşifü'l esrâr<sup>8</sup>  
 Güzellik kudretin eylemiş izhâr  
 Bu benzer ne hûri ne gîlmânda var  
 Bunu bir yaratmış Allah desünler

Açınca yüzünü zülf-i siyâhin  
 Feth ider zibâsi mihr ile mâhin  
 Dergâh-ı lütfunla sen güzel şâhim  
 Âşık-ı sâdiklar *Emrah* desünler

- 4- Cihân mı görünür çesm-i usşâka<sup>9</sup>  
 Firâkînla dâim nâre yanınca  
 Ser çekse inanmam agyâr âfâka  
 Herkes feyz bulur itibârnica

Dinle bu pendimi elden bırakma  
 Gönül beytullahtar cevr edüp yıkma  
 Çesm-i hakâretle kimseye bakma  
 Dahi olursa da misl-i karinca

*Emrâh* [her yerde bulur]<sup>10</sup> çok itibâr  
 Her kim âkildir pendimi tutar  
 Kepenin altında ne erler yatar  
 El elden üstündür arşa varinca

- 5- Cemâlin görenler ey bedr-i münir<sup>11</sup>  
 Evc-i melâhatda bu mâhi derler  
 Bu hüsn devlet-i mülk-i hûbânda  
 Ya han ya sultân ya şâhi derler

Bu naz nezâket nedir vah sende  
 Hiç akıl mı kalır seni sevende  
 Bu cemâlde bu kemâlde bu tende  
 Yoktur anın gibi bir dahi derler

<sup>8</sup> Bu şiir iki dörtlükür ve beşinci sayfanın alt kenarındadır. Çeşitlenmesi yoktur. İlk defa burada yayımlanmaktadır.

<sup>9</sup> Bu şiir defterin yedinci sayfasının sol kenarında kayıtlıdır. Çeşitlenmeleri için bk. Akman 2011: 151, Erkal 2014: 351.

<sup>10</sup> Bu kısım asıl metinde okunamamış, diğer çesitlenmelerden tamamlanmıştır.

<sup>11</sup> Şiir, yedinci sayfanın sol kenarında kayıtlıdır. Çeşitlenmeleri için bk. Karadağ 1996: 180.

Sen bir pâdişahsin hûbân içinde  
Emsâlin bulunmaz devrân içinde  
Sevdigim defteri kalem içinde  
Bize de bir dertli *Emrâhî* derler

- 6- Ben sana ne taksir ettim ey felek<sup>12</sup>  
Bir kadir bilmeze yâr ettin beni  
Ben gül isterken bezm-i gülşenden  
Sen nice hemdem-i hâr ettin beni

Tıfl çağlarında çekdirdin sevdâ  
Âkîbet eyledin âleme rüsvâ  
Adem diyârında ey gani Mevlâ  
Bilmem derd için mi var etdin beni  
*Emrâh* der bu hasret acı ölümden<sup>13</sup>  
Yandi ciğerciğim sûz-ı dilimden  
Âkîbet ayırdın gonca gülümden  
Bülbülüm işimi zâr ettin beni

- 7- Belki açılırdı baht-ı siyâhîm<sup>14</sup>  
Güzellerde mürûvveti göreydim  
Baktıkça olurdu kalb-i ferâhîm  
Mâh-ı cemâlîn ziyâsin göreydim  
Gönül sevdi asla etmem inkâri  
Yüreğimde yanar muhabbet nâri  
Diyâr-ı gurbette ölmeden yâri  
Semt-i yâre ziyâreti göreydim

*Emrâhî* kimseye kalmadı cihân  
Bir pula degmedi taht-ı Süleyâmân  
Vakit gelüp teslim olduğu zaman  
Çıkıp giden emâneti göreydim.

Buraya kadar yazdıklarımınla "arı eimi"nin şiir ve yüceci eserlerindeki  
uçuklarını kısaca anımsatmakla bitmişimdir. Ama bizim sizler arasında "sarı  
kâğıza arı" konusunda odaklanmak istiyoruz.

<sup>12</sup> Şiir on sekizinci sayfanın sol kenarındadır. Şiirin çeşitlemeleri için bk. Erkal 2014: 316.

<sup>13</sup> Son iki kelime metinde "uci elemden" şeklinde yazılmıştır.

<sup>14</sup> Şiir on dokuzuncu sayfanın sağ kenarındadır. Şiirin çeşitlemesi yoktur. İlk defa tarafımızdan yayımlanmıştır. bk. Akman 2013: 292.

- 8- El'amân bu deyrin sanemlerinden<sup>15</sup> nûdûd mazâşâbâq nûd nûz  
 Kâkülün uşşâka kemend ettiler  
 Zincir-i zülfüne âşüfte kîlup  
 Ne kûşâd ettiler ne şâd ettiler

Mecnun Hakk yolunda Leylâ yüzünden  
 Anın için gelmedi sahrâ yüzünden  
 Bülbül ağladıkça sevdâ yüzünden  
 Goncalar şâd olup guyend (?) ettiler

*Emrâh* bülbül gibi hûbdur âvâzım  
 Dertli olan dinler nâgme-yi sâzîm  
 Her kande okunsa şî'r-i mümtâzîm  
 Gûş eden âşiklar pesend ettiler

### Kaynaklar

- Akman, Eyüp (2018), "Kastamonu Âşikelik Geleneği ve Âşık Edebiyatı", 81 İlde Kültür ve Şehir Kastamonu, Kastamonu Valiliği Yayıncıları.
- Akman, Eyüp (2011), *Kastamonu Kaynaklarında Erzurumlu Emrah*, Ankara: Gazi Kitabevi Yayıncıları.
- Akman, Eyüp (2013), "Emrah Mahlaslı Yeni Şiirler", *Saim Sakaoğlu Armağanı*, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayıncıları.
- Divân-ı Emrâh (1332), *Muhammed Abdülaziz*, Matbaa-yi Şems, Dersaadet.
- Erkal, Abdulkadir (2014), *Erzurumlu Emrah Divanı*, Ankara: Birleşik Yayıncılık.
- Karadağ, Metin (1996), *Erzurumlu Emrah Yaşamı Sanatı Şiirleri*, Balıkesir: Ay-yıldız Yayıncıları.
- Köksal, Fatih (2016), *Yâ Kebîkeç Mecmualar Arasında*, İstanbul: Kesit Yayıncıları.

<sup>15</sup> Şiir on dokuzuncu sayfanın sol kenarındadır. Şiirin çeşitlemesi yoktur. İlk defa tarafından yayımlanmıştır. bk. Akman 2013: 293.