

SİVAS AŞIKLARININ  
RAMAZAN KONULU DEYİŞLERİ

Doğan KAYA

X. asırda islâmiyeti kabul eden ve kısa zamanda bu dinle bütünleşen Türkler, düşünce ve davranışta islâmiyetin tatbikatçısı ve müdâfîi olmuşlardır.

Türkler, bir yandan ilmi çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da edebî eserlerde dinî bilgilere ağırlık vermeye başlamışlar. Türk halk şâirleri de kendi sahalarında baş durmamış, yüzyıllar boyunca dinî konularda sayısız şiirler söylemişlerdir.

Aşağıda, deryâdan bir damla mâhiyetinde olarak âşık Ruhsatî'nin üç, Seyit Türk ve Sefil Selimî'nin Ramazan konulu birer deyişlerini sunmaktayım.

Bu yazı, —bütün bölge şâirlerine şâmil bir araştırmanın yapılamamasına rağmen— konu ile ilgili araştırma yapacaklara kaynak olabileceği düşüncesinden doğmuştur.

Âşık Ruhsatî ve şiirleri:

Ruhsatî, bugünkü bilgilere göre 1835 yılında Sivas'ın Deliktaş nâhiyesinde doğmuştur. On iki yaşında babasız (Ahmet) ve anasız (Safiye) kalan, azaplık, divarçılık, suculuk, kiracılık ve imamlık yapan Ruhsatî'nin ömrü, sefâletle geçmiştir. Son asır halk şâirlerinden olan Ruhsatî'nin edebiyatımızda mümtaz bir yeri vardır. Her ne kadar başarısız aruz denemeleri varsa da, nece vadisinde sadası coşkun, yapmacıktan uzak ve âhenklidir. Şiirlerini söyölerken konu darlığı çekmemiştir. İlâhî ve beşerî aşk, fânîlik, tabiat güzelliği, adâlet, doğruluk, öğüt, gerçekçilik, bedduâ ve yiğitlik gibi, hemen her konuda söylediği deyişlerin herbiri ayrı kıymettedir.

Deliktaş'ta ölen (1911 ?) Ruhsatî'nin mezarı yine buradadır.

— 1 —

Orbir ayın serfirâzı Ramazân  
Eriştirdi Rahmân elhamdülillâh  
Fırâk-ı hasretin yaktı el-amân  
Kavuşturdu Rahmân elhamdülillâh  
Tutalım orucu vurunak tâcı  
Kılalım salâtı geçelim sacı  
Yetürüp taamı olalım hacı  
Kavuşturdu Rahmân elhamdülillâh  
Kılalım terâvih kazanak rahmet  
Sünnet-i Resûl'ü edelim hüccet  
Bu ayda nûş olur Kevser-i Cennet  
Kavuşturdu Rahmân elhamdülillâh  
Ne devlet sağ kalan erdi bu mâha  
Nasib olur mu görmek acep bir daha  
Seher vakti ağla çağır Aitan'a  
Kavuşturdu Rahmân elhamdülillâh

Eğer umuyorsan hûri Cenneti  
Leyle-i kadirde sen bul rahmeti  
Tâzim et bu mâha Âşık RUHSATÎ  
Kavuşturdu Rahmân elhamdülillâh (1)

— 2 —

Orbir ayın serfirâzı Ramazân  
Safâ geldin safâ geldin Ramazân  
İsyân deryâsına düştüm el-amân  
Yüz üstüne basa geldim Ramazân  
Sen gelende kayıp oldu Azrâ'il  
İşbu Kur'ân sana olmuştur nâzil  
Münkir münâfıklar oldu hep rezil  
Safâ geldin safâ geldin Ramazân  
Senin ile rahmet indi âleme  
Senin vasfın alınmaz ki kaleme  
Senin âşıkların durdu selâma  
Safâ geldin safâ geldin Ramazân  
Sen bak imdi gözün yuman kör kula  
Kimi yüzün yumaz bakmaz bir kavle  
Kimi tütün arar kimi nargile  
Safâ geldin safâ geldin Ramazân  
Oruç tutup terâvihi kılanlar  
Onlardır rahmet-i Hakk'a defanlar  
Tutmayanı yazık sokar yılanlar  
Safâ geldin safâ geldin Ramazân  
Her kim eder Leyle-i kadri ihyâ  
Rahmetine garkeder ganî Mevlâ  
Kusûrunu affeder Bâri teâlâ  
Safâ geldin safâ geldin Ramazân  
Yerde RUHSAT gökte melek karşılar  
Yanar kandil ziyetlendir çarşılar  
Bâzı mü'min yüzün yıkar turşular  
Safâ geldin safâ geldin Ramazân (2)

— 3 —

Oniki ayın serfirâzı geldi olsun müjdeler  
Gamlı gönül maksûdunu buldu olsun  
müjdeler  
Din Muhammed dini, şükür bu ne  
devlettir bugün  
Ramazân mâhını bize saldı olsun  
müjdeler  
Kimisine düğün bayram nûr gibi cilâ verir  
Kimisi de hasedinden öldü olsun müjdeler  
Kimisi der hamdülillâh rahmetin saldı  
Hüdâ  
Münâfıklar dalâlette kaldı olsun  
müjdeler  
Zikr ü tesbih hû terâvih gökte melek  
imrenür  
Zîruh olan hal dilince bildi olsun müjdeler  
Şeytanlar zincire girdi ah edüp  
ağladılar  
Mü'min ilâh hallerine güldü olsun  
müjdeler  
Bu ne devlet ne şerâfet ümmet-i  
Muhammed'e  
Bütün dünya rahmetiyle doldu olsun  
müjdeler  
Ey RUHSATÎ geçen sene görmem deyu  
ağladın

**Bugün yine gözyaşını sildi olsun  
müjdeler (3)**

Âşık Seyit Türk ve Ramazan şiiri:

Seyit Türk 1911 yılında Yıldızeli'nin Belcik köyünde doğmuştur. Tahsili olmayan âşığımız iki yıldır Mersin'de kalmaktadır. İlk olarak Sivas'ta II. Âşıklar Bayramı (30 Ekim 1964)'na, üç defa da Konya Âşıklar Bayramı'na katılmıştır. Şiir söylemeye 40 yaşlarında başlamıştır. Nasıl başladığını da kısaca burada özetleyelim:

Günün birinde köylerine bir şeyh gelmiş; sohbet sırasında Yunus'tan bir ilâhî okumuş. Bunda etkilenen Âşığımızda tuhaf bir hal olmuş, «Ben de bir deyiş söyleyeceğim» demişse de çevresindekiler engellemiş. Fakat Seyit Türk kendisini tutamamış, şu dörtlükle başlayan deyişini söylemiş:

«Kul diye yarattı beni  
Yarattı tendeki canı  
Can devedir Hak çobanı  
Gütmek nasib etsin beni»

Şiirlerinde genellikle «Seyit» adını kullanan âşığımız, hemşehrisi Karasar köyünden Seyit Yalçın ile karıştırılmamak için Seyit Türk olarak anılmaktadır.

Başlangıç tatabi (x) günü  
Münâfik bilmez ki bunu  
Mü'min isen kendin tanı  
Bil mübarek Ramazan'da

Ay ki onbir ayın başı  
Secde kıla dağı taşı  
Akıt gözlerinden yaşı  
Sil mübarek Ramazan'da

Ay ki mü'minlere müjde  
Her melekler gelir vecde  
Gece gündüz Hakk'a secde  
Kıl mübarek Ramazan'da  
Söyle Ramazan aşkına  
Hak sevap yazar meşkına  
Doğru Cennet'in köşküne  
Yol mübarek Ramazan'da

Mü'mine rahmet ekilir  
Kalplere nurlar dikilir  
Cümle günahlar dökülür  
Gel mübarek Ramazan'da  
Münâfik arada kalmış  
İmanını şeytan almış  
Yüzü kara nasıl gelmiş  
Ol mübarek Ramazan'da

Bunda var Kadir gecesi  
Açıldı rahmet bacası  
Kabul etmiştir hocası  
Kul mübarek Ramazan'da  
Fâniden bir gün geçersin  
Ecel şerbetin içersin  
Yel gibi Sırat geçersin  
Gül mübarek Ramazan'da

Bu yıl mihmân oldu bize  
Hak Cennet başışlar bize  
Seyyid'im sararlar beze  
Sul mübarek Ramazan'da (4)

**Sefil Selimî ve Ramazan Kasidesi:**

1933 yılında Sivas'ın Şarkışla kazasında doğan Sefil Selimî'nin asıl adı Ahmet Günbulut'tur. Şiir yazmaya küçük yaşlarda başlamıştır. Bugüne kadar iki kitabı yayımlanmıştır (Yâr Badesi ve Yalınkat). Birçok yarışmalara katılmış, önemli dereceler almıştır. Sefil Selimî halk şiiri geleceğini devam ettiren bir âşığıdır.

Ey kaptan rotanı yokla Nuh tufânı Ramazan  
İçin gücün olsun Hak'la derde dermân

Ramazan

Nuh'a tufân dermân oldu kavmini etti  
helâk

O misli bir yüce zâta elde fermân

Ramazan

Ehl-i îmân inanır hem Cehennem Cennet  
var

Haber vermek için geldi bir ay mihmân

Ramazan

Şek şüpheye düşme ahbâb fitne fesat  
çirkin şey

Oruç tut sen fitne ver düşkün insan

Ramazan

İftar sahur terâvihte açık koyma yerini  
Temiz duygu iyi niyet doğru lisân Ramazan

Bu tutufu az belleme tövbe et geç

günahın

Çoluk çocuğu sevindir sâbi sübyân

Ramazan

Fukara-yı sâbirine efrâd-ı âyâline

Yan gözle bakmayı bırak sâhib-zamân

Ramazan

Güzellikler şirinlikler taşıyana meziyet

İbâdete sınır yoktur merde meydân

Ramazan

Sabır selâmet getirir ehlinden öğren bunu

Suçtan nedâmet büyüklük asil vicdân

Ramazan

Ha varız ha yokuz neden nûra

şamdandır beden

Saftır pâktır hoştur mutlak hem de

Lokmân Ramazan

Kimi essah kimi yalan sahi(h)ler bâki kalan  
Ummanla iç içe olan on son limân Ramazan

Aç mezârı tok mezârı ayındır bayram

günü

Her durumu açık söyler yahşi yaman

Ramazan

Arzumun öz rûhundaki haslıkların gözesi

SEFİL SELİMÎ'nin aşkı can ve cânân

Ramazan

1) ÖZYALÇIN, Kadri, Deliktaşlı Ruhsatı, Hayatı ve Eserleri, XV+229 Sh., Sh. 145-146, Sivas, 1936